

Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen

Twee woorden zijn het eigenlijk maar waar ik vanochtend met u bij stil wil staan.

En misschien is het er maar één.

Laat ik beginnen met het woord waarover ik twijfel,

Maar dat hoe dan ook van belang is.

Maar als u het gehoord hebt, en als u het gedaan hebt,

Mag u het ook weer vergeten.

Dat eerste woord, dat ik wil noemen is; luister.

Luisteren.

Zonder luisteren, zonder luisteraars, zouden wij hier niet gezeten hebben.

Zouden wij hier niet zitten.

Denk aan de psalmen.

Als er niemand naar David had geluisterd, als ze niet de eeuwen door verteld, gezongen en gebeden waren, als er niet naar was geluisterd; zouden wij dan hier zijn in deze kerk?

Denk ook aan de woorden van Jezus.

Het grootste deel van de evangelën bestaat uit mondeling onderricht of gesprekken tussen Jezus en een groepje hoorders/luisteraars.

Jezus mag zich soms een roepende in de woestijn gevoeld hebben, maar er is naar hem geluisterd.

Hij had dan ook wat te vertellen: het koninkrijk van God is hier.

In zijn leven heeft hij weinig anders gedaan dan dat proberen uit te leggen: in woord en daad.

Ook vandaag na al die eeuwen luisteren wij naar zijn stem.

Luisteren is essentieel.

Het is meer dan alleen maar horen.

Luisteren veronderstelt een bereidheid om te ontvangen.

Je zou kunnen zeggen dat er een bepaalde gezangsverhouding is:

Er is iemand die meer weet dan jij....die je leraar is...die een goede boodschap voor je heeft.

Luisteren is je openstellen..voor die boodschap, die leraar.

Het past ons te luisteren, naar de leraar Jezus, naar zijn stem in wie de stem van de allerhoogste klinkt.

Als we zo luisterend aanwezig zijn, luisteren en horen we el op een heel eigen manier.

Dat geldt voor ons allemaal.

Als ik luister naar de stem van David...naar de stem van Jezus, dan blijft er één woord zingen in mijn hoofd.

Dat is het andere, het tweede, het echt belangrijke woord, waar ik met u bij stil wil staan:

Vertrouwen.

3 Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.

Luisteren en vertrouwen gaan hand in hand.

Iemand die je niet vertrouwt, daar luister je niet naar.

Maar als er vertrouwen is, dan durf je je te openen, dan gaat het luisteren op een gegeven moment als vanzelf.

Het klinkt zo simpel, zo is het het ook.

En toch is het niet altijd gemakkelijk.

Want wie en waarop vertrouw je ?

In het evangelie proef ik dat Jezus daar heel rechtdoor zee is:

Luister nou maar naar mij en vertrouw mij.

Dit zegt hij als zijn leerlingen sputteren en vragen om meer geloof, meer vertrouwen.

Zij zijn bang voor de weg die voor hem ligt.

Kunnen ze het wel aan: in het voetspoor van Jezus.

Zijn ze goed genoeg, Sterk genoeg, vroom genoeg...???.

Ja..zegt Jezus..vertrouw daar maar op.

Dat vertrouwen hoeft niet groot te zijn: als er maar een kiem is, een klein begin, klein als een mosterdzaad: dat is meer dan genoeg.

Vertrouw op dat kleine begin.

Luister naar mij.

Jezus is hier heel nuchter.

Hij ziet het als werk dat gedaan moet worden.

Het is jullie plicht om te vertrouwen.

Niet zeuren, vertrouwen...

Wat positiever gezegd, kun je zeggen: jullie zijn ervoor gemaakt.

Dat is ook naar mijn idee wat Jezus aan wil geven.

Dat is ook de ondertoon, de onderstroom van psalm 37.

Vertrouw nu maar..op God...op waarheid..eerlijkheid.

Ook al zie je niet altijd de vruchten ervan.

Ookal lijken de boosdoeners de wereld n handen te hebben.

Ergen je niet aan slechte mensen,
wees niet jaloers op wie kwaad doen,*

2 zij verdorren snel als gras,
zij verwelken als het jonge groen.

Blijf bij jezelf, doe waarvoor je bent gemaakt

5 Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:

6 het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Je zou kunnen zeggen, het is tegen de klippen op.

Tegen de schijn in.

Dat is ook zo.

Tegen het onrecht, de tegenspoed, de ziekte de aftakeling in, tegen de dood is..

Vertrouwen

Leg je leven in de handen van de Heer...

Luisteren

Vertrouwen

De stem van Jezus...de stem van God...de stem die klinkt in je eigen hart..

Dat misschein wel keline zaadje van vertrouwen...

Een piepklein stemmetje:

Luister..

Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.

4 Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.

amen